

Ik ben een klein kaboutertje

Ik ben een klein kaboutertje
Ik wandel waar ik wil

En als ik niet meer wand'len wil
Dan sta ik even stil.

Ik ben een klein kaboutertje
Ik schaats graag in het rond

En als ik niet meer schaatsen wil,
dan val ik op de grond!



Doelgroep:

kinderopvang of thuis

Materiaal/ muziekinstrument:

- Loopkabouter(tje)s

Speelwijze zonder materiaal:

- U kunt het lied met de kinderen uitbeelden, alsof zij de kabouters zijn. De tweede regel kunt u veranderen in bv: 'ik wandel waar ik wil'. Of "Ik spring graag waar ik wil". Of een andere bewegingsvariatie. Aan het eind van het liedje staan we stil.

Speelwijze met materiaal:

- Ieder kind krijgt een loopkabouter(tje). Dat is een kabouter(tje) van vilt waar je op de rug twee vingers in kunt steken zodat de kabouter kan lopen. Voor veel jonge kinderen is dit motorisch nog moeilijk, dus zij kunnen de kabouter "gewoon" vasthouden. U zingt het liedje en laat de kabouter alles uitbeelden. Verzin samen met de kinderen wat de kabouter nog meer kan doen. Sta stil aan het eind van het liedje.

Doelen:

- **Grote motoriek:** beweging en bewegingsvariaties.
- **Fijne motoriek:** met de kabouters
- **Emotioneel:** sfeer
- **Muzikaal:** Zingen, Reageren op muziek – geen muziek
- **Cognitief:** betekenis geven, zich iets voor kunnen stellen
- **Zintuigelijk:** voelen (de kabouter is van vilt)

Tip:

- Ken je nog meer kabouterliedjes? Bv. "op een grote paddenstoel". Beeld deze ook uit met de kabouter, laat je knie de paddenstoel zijn en dan je andere knie.

Patroontje kabouter kunt u downloaden bij het tabblad 'Materiaal'.